



Méér dan zomaar een museum...

Nieuwsbrief nr. 10, oktober 2006

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug, de kaarten gelegd. De kiezer koos voor een andere richting waardoor CD&V niet langer met VLD maar met SP.a het beleid zal bepalen.

Veelbelovend voor de Historische Drukkerij, temeer omdat het SP.a programma duidelijk stelt dat TRAM 41 ook een nauwere samenwerking zou moeten aangaan met privé-initiatieven. We zullen hen hier natuurlijk ten gepaste tijde aan herinneren. Vorige maand meldden we reeds dat we het beleidsplan gingen voorstellen aan de abonnees van de nieuwsbrief. Intern overleg zwakt dit gegeven nu wat af. Wat u in bijlage vindt is geen volwaardig beleidsplan maar een richtingbepalend document voor de toekomst. Geen beleidsplan dan? Gezien de huidige positie lijkt dit wat voorbarig. Laat ons eerst trachten een bepaalde zekerheid in de werking uit te bouwen..

Korte berichten

- We kregen een telefoontje van een kunstenaar die een Hopkinson & Cope handpers van de hand wilde doen. Voorzichtige besprekingen zijn gaande. Wellicht meer hierover in een volgende nieuwsbrief.

- De voorgevel van de Historische Drukkerij, altijd een pijnlijk moment als de bezoeker aanhaalt dat hij nooit had gedacht dat achter zulk een gevel zo een prachtig geheel verscholen staat. Het is de bedoeling de gevel tegen het begin van volgend seizoen opgeknapt te hebben. Prijsoffertes zijn gemaakt voor arduinen platen en dorpels en afspraken voor de gevelbezetting zijn gemaakt. Realisatie: maart 2007.

- Afgelopen maand is de steendrukcollectie opgehaald door het Steendrukmuseum in Valkenswaard. Ondertussen werden nog enkele mooie oude letterkasten in de collectie gehaald om de oude zetterij uit te bouwen. Het laatste openingsweekend zal hierdoor ietwat rommelig verlopen, maar het is niet anders. De beschikbare stockageruimte die gehuurd wordt is zeer klein, en er is geen tijdelijke opslagcapaciteit beschikbaar.

- Op de oproep van vorige maand in verband met de behoefte aan papier kwam van een abonnee de tip naar een kleine drukkerij in Vlaams Brabant. Deze was twee jaar geleden door overlijden gestopt. We namen contact op en konden zo enkele honderden kilo's 'speciaal papier', zoals Conqueror en dergelijke ophalen. Dank voor deze mooie tip Michel !

Laatste openingsweekend van dit seizoen !!

Zaterdag 21 oktober van 10.00 tot 17.00 uur

Zondag 22 oktober van 13.00 tot 17.00 uur

Meer informatie op de website : <http://www.historischedrukkerij.be/>

Overpeinzing van het afgelopen seizoen...

Het laatste openingsweekend komt eraan. Dat betekent dat het stilaan tijd wordt om een evaluatie te maken.

Op 20 maart werd een nieuw mannekensblad aan de pers voorgesteld. Dit naar aanleiding van het eerste openingsweekend van de Historische Drukkerij. Onwetend en zonder enige kennis terzake begonnen we aan iets wat nu toch wel als succesvol mag beschouwd worden. Al doende leert men en naarmate het jaar vorderde verliepen de rondleidingen almaar vloeiender. Door de aandacht die de pers aan de Historische Drukkerij gaf begonnen deze weekends met een 120tal bezoekers. Gaandeweg verminderde dit en stabiliseerde zich rond de 30 à 40 bezoekers per weekend. Hoewel dit aantal niet zo hoog lijkt wil het toch zeggen dat er gedurende de openingsuren praktisch constant bezoekers aanwezig waren. Ook de gesprekken waren zeer aangenaam. Het grootste deel van de bezoekers zijn afkomstig uit Turnhout zelf. Maar ook vanuit het Antwerpse, Oost- en West Vlaanderen, zelfs uit Duitsland en Nederland kwamen geïnteresseerden een bezoek brengen aan de Historische Drukkerij.



Bewoners van Turnhout hadden de informatie over een openingsweekend veelal uit de lokale pers, verscheidene bezoekers hadden de info ook van de lichtkranten die doorheen de stad verspreid staan. Bezoekers van verder weg haalden hun informatie van de website. Opvallend was de grote tevredenheid van de bezoekers, dit wordt bijgetreden door de lovende woorden die sommigen achterlieten in het Gastenboek. We mogen dus spreken van een geslaagd seizoen, maar mag dit de start betekenen van een veelbelovende toekomst?

Quo Vadis

De voorbije jaren werd veel werk geleverd om de Historische Drukkerij te maken tot wat ze vandaag de dag is. Veel geld werd erin geïnvesteerd, alle middelen vloeiden en vloeien nog steeds naar het museumgedeelte van het huis. Dat wil zeggen dat de dringende verbouwingen aan het woongedeelte steeds verder worden opgeschoven in de tijd. Altijd is er wel iets dat nét dat ietsje meer zou geven aan de Historische Drukkerij en krijgt dus voorrang.



Projecten worden opgestart omdat ze een meerwaarde geven voor de bezoeker. Deze projecten worden bekostigd met de weinige privémiddelen die beschikbaar zijn. Stilaan moet deze situatie omgebogen worden en zou de werking van de Historische Drukkerij op zichzelf moeten verder kunnen. Concreet wil dit zeggen dat de grens van de mogelijkheden bereikt is. Zonder mensen en middelen blijft de werking op het peil van vandaag. Toch is de Historische Drukkerij zo uniek dat deze meer verdient dan de plaatselijke aandacht die het nu krijgt. Zonder middelen is dit echter niet mogelijk. Het werd tijd om een degelijk beleid uit te stippelen. Hierbij was het nodig eens grondig na te denken over de te volgen weg. Deze denkoefening werd een uitgebreid werkje : ***Quo Vadis, gedachten over de toekomst van de Historische Drukkerij Turnhout.***

(als bijvoegsel met deze nieuwsbrief)
Maar nogmaals, alles staat of valt met “mensen en middelen”. Het woord is aan u allen, politiek Turnhout, grafische wereld en u, die de Historische Drukkerij zo genegen is... Quo Vadis?
Mail naar : info@historischedrukkerij.be

Een papieren versie van “*Quo Vadis, gedachten over de toekomst van de Historische Drukkerij Turnhout*” is verkrijgbaar in de Historische Drukkerij, Steenweg op Mol 84, Turnhout.