



# Historische Drukkerij Turnhout

*Een terugblik naar de negentiende eeuw...*

## Méér dan zomaar een museum...

Nieuwsbrief nr. 14, februari 2007

*Afgelopen maand was zeer hectisch. Naast de voorbereidingen van de openingsweekends kwam er nog een aanbieding van materiaal uit een Mechelse drukkerij. Dit zorgde ervoor dat weer een en ander verschoven en ingepast moest worden.*

*Een 'souvenirboekje', een herdruk op de eigen persen en een reeks postkaarten klaarstomen tegen half maart, je staat er niet bij stil welke problemen kunnen opduiken... en wees gerust, niets verliep zoals gepland maar uiteindelijk zal het met de nodige slapeloze nachten (hopelijk) op tijd klaar raken.*

*En hoewel deze uitdagingen nog niet achter de rug zijn droom ik al van een volgend project, 'een uitgave voor iedereen Turnhoutenaar'. Het onderwerp? Geen idee, een dichtbundel over Turnhout misschien? Kom maar op met jullie ideeën.*

### Volop actie...

Afgelopen week werd de heruitgave van 'Het gevonden kruis' uit 1858 gedrukt op een cilinderpers uit de collectie. Momenteel zijn we druk bezig met het te vouwen en verder afwerken. Het is de bedoeling dit boekje op 21 maart aan de pers voor te stellen naar aanleiding van de openingsweekends van 2007. U verneemt hierover alles in de volgende nieuwsbrief.



Het vouwen van de katemen op de Brehmer vouwmaschine. Daarnaast zal dan de brochure 'Historische Drukkerij Turnhout, de collectie' en een nieuwe reeks postkaarten worden voorgesteld.

### Openingsweekends 2007

24 en 25 maart

21 en 22 april

26 en 27 mei

23 en 24 juni

28 en 29 juli

25 en 26 augustus

29 en 30 september

27 en 28 oktober

Zaterdag en zondag telkens van 13.00 tot 17.00 uur.

De toegang is gratis.

Het eerste openingsweekend komt er aan:

Zaterdag 24 maart van 13.00 tot 17.00 uur

Zondag 25 maart van 13.00 tot 17.00 uur

Meer informatie op de website :  
<http://www.historischedrukkerij.be/>



## Aanwinsten

Onlangs werd ik gecontacteerd door dhr. Windels, voorheen eigenaar van de 'Mechelse Drukkerijen', een drukkerij die in 1936 in handen kwam van deze familie. (voornamelijk gekend om de 'Mechelse Catechismus' en de 'Kleine Liturgie') De familie kocht de drukkerij over van Raym. Van Velsen die al sinds de 19<sup>de</sup> eeuw op de IJzeren leen te Mechelen gevestigd was. Hij vroeg me of ik misschien interesse had in letters en nog wat ander materiaal. Enige jaren geleden had ik deze gelegenheid al voorbij laten gaan, maar nu vroeg ik me toch af wat er misschien nog van ander interessant materiaal te vinden was. Een ritje naar Mechelen was nu ook weer niet zoveel moeite. Daar aangekomen bleek dat ik zowat de laatste in rij was die er langs kwam om materiaal bijeen te sprokkelen, de afgelopen jaren waren het hele rijtje verzamelaars en enkele musea al langs geweest.



Maar wat een schat aan materiaal lieten deze mensen liggen! Wie zich de moeite had getroost om naast de machines te kijken vond veel meer 'ongewoons' dan op het eerste zicht opviel. Zo stond er een expeditiekist, voor het verzenden van boeken, voor het laatst gebruikt in januari 1912, op zolder een rollenkist waarmee de rollen van de gieterij verstuurd werden en in een klein kamertje, magazijn 5, bleek nog een stock afgewerkte boeken te staan, mooi drukwerk. Rekening houdend met het feit dat het bedrijf in 1936 in andere handen kwam is het des te meer verwonderlijk dat deze stock nog boeken

bevatte die teruggaat tot 1895! Enkele pakjes gebedenblaadjes gingen zelfs terug tot 1847.



Verder was er nog het archief voorhanden van zetopdrachten, van de periode 1936 tot 1952. Iedere envelop bevat de opdracht, prijsopgave, drukproeven met correcties en het uiteindelijke gedrukte resultaat. Hoewel de onderhandeling niet eenvoudig verliep (de eigenaar verhoogde zijn prijs tot driemaal toe, zelfs nog op het moment dat alles geladen was), is het al bij al de moeite en zal een gedeelte hiervan direct in de Historische Drukkerij te zien zijn, het originele karakter van een negentiende eeuwse drukkerij komt hiermee weer iets meer naar boven.



Expeditiekist met enkele honderden nieuwe boeken uit 1895...