



Terugblik naar de negentiende eeuw...

# Historische Drukkerij Turnhout

## Nieuwsbrief EXTRA nr. 26, februari 2008

*Gedichtendag 2008 zal in Turnhout niet snel vergeten worden. De voorstelling van de dichtbundel "Dichter bij Turnhout, onze stad in 36 gedichten" in de Raadzaal van het Stadhuis/Erfgoedhuis werd massaal bijgewoond. Een geslaagde avond die werd opgezet door de Openbare Bibliotheek en georganiseerd door Jef Van Elst.*

***Verspreiding van de dichtbundel gebeurd in de eerste helft van februari.***

### 31 januari 2008, Gedichtendag

Donderdag 31 januari 2008 werd de dichtbundel voorgesteld in de Raadzaal van het Stadhuis/Erfgoedhuis in Turnhout. Een mooiere afronding van een project kan men zich niet wensen. **Jef Van Elst**, samen met **de Bib** organisatoren van deze avond, zorgden voor een prachtig geheel. Jef vond 19 dichters bereid hun ingestuurde gedicht voor te dragen en op deze manier de avond tot een unieke belevenis om te vormen.



Een dia-projectie bracht hulde aan de vele vrijwilligers die deze dichtbundel mee tot stand hadden gebracht. **Eric Vos**, schepen van Cultuur, dankte in zijn voorwoord de dichters, sponsors en de vele vrijwilligers. Jef Van Elst lichtte de oorsprong en het doel van de dichtbundel toe. Hierna ging de avond van start. Jef leidde iedere dichter in waarbij hij kort enige achtergrond van deze dichter vertelde.



Een mooie afwisseling van gedichten passeerden de revue. Een mengeling van jong en oud, bekende en onbekende dichters of gelegenhedendichters. Ieder blok van vier gedichten werd omkaderd met een kort muzikaal intermezzo van **Steven Huynen**.



Als afsluiter van de avond overhandigde initiatiefnemer **Herwig Kempenaers** van de Historische Drukkerij Turnhout de eerste bundel aan burgemeester **Marcel Hendrickx**.

Nadat de burgemeester zijn lof gesproken had over dit initiatief nodigde hij iedereen uit op een receptie die aangeboden werd door de Stad Turnhout en verzorgd door dienst Toerisme.

Jef, dank voor deze prachtige afsluiter!

Een fotoreportage van deze avond is terug te vinden op de website.



### Tentoonstelling

Nog tot 1 maart loopt er een expositie in de Openbare Bibliotheek rond de deelnemende auteurs van de dichtbundel.

De dichters stellen zich voor door een foto, een handschrift en een publicatie. Zoals dat van kunstenaars verwacht mag worden, gaan sommigen daar heel creatief mee om.

De expo loopt nog tot 1 maart en is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de Bibliotheek, Warandestraat 42. Echt een aanrader!

### Kies het beste gedicht

In de eerste helft van februari krijgt ieder Turnhouts gezin de dichtbundel 'Dichter bij Turnhout, onze stad in 36 gedichten' in de bus. Wij willen graag weten welk gedicht door de lezers als het beste wordt ervaren. Mail ons uw keuze vóór 15 maart 2008 naar [bibliotheek@turnhout.be](mailto:bibliotheek@turnhout.be) of stop een briefje in de wensbus on de Openbare Bibliotheek. Vergeet vooral je naam en adres niet te vermelden!

Er zijn 20 prijzen te winnen:

**10 luxe-exemplaren van de dichtbundel geschonken door de Historische Drukkerij**

**10 boekenbonds ter waarde van € 10 geschonken door de bibliotheek.**

Een onschuldige hand zal uit de inzendingen de twintig winnaars trekken.

### Luxe-editie

De Historische Drukkerij wil ook mensen van buiten Turnhout de kans geven deze unieke dichtbundel aan te schaffen. Helaas is het financieel niet mogelijk hen een gratis exemplaar te geven. Daarom werd op een beperkte oplage een speciale editie gedrukt en luxueus afgewerkt. Aangezien de prijs van het boek niet de drempel mag zijn om deze aan te kopen is deze bewust zeer laag gehouden. (9 euro)

De luxe-editie is niet in de boekhandel verkrijgbaar. Ze is enkel te bekomen in de Historische Drukkerij en bij de dienst Toerisme. Tijdens de duur van de tentoonstelling (tot 1 maart) is deze ook verkrijgbaar in de Bibliotheek.

### ZONDAG



### MAANDAG



### Gedicht op speelkaarten

Het Nationaal Museum van de Speelkaart laat Gedichtendag traditioneel ook niet zomaar voorbij gaan. Waar het de afgelopen jaren elke bezoeker een gedicht schonk, ging het dit jaar verder, veel verder...

Samen met Antwerpen Boekenstad gaf het museum opdracht aan **Antwerps stadsdichter Bart Moeyaert** om een gedicht te schrijven over speelkaarten. Resultaat: "**52 kaarten**", een stadsgedicht dat bestaat uit 52 delen. Op vraag van de dichter zelf gaf ontwerper en graficus Gert Dooreman het gedicht vorm in een origineel spel kaarten. Gerda Dendooven maakte leuke illustraties voor de dames, heren, boeren en jokers. De productie gebeurde uiteraard in Turnhout bij Cartamundi.

Een mooie fotoreportage over Gedichtendag 2008 kan je terugvinden op de website van de Historische Drukkerij. Ook via deze rechtstreekse link :

[http://www.historischedrukkerij.be/index\\_bestanden/Page5442.htm](http://www.historischedrukkerij.be/index_bestanden/Page5442.htm)