

Terugblik naar de negentiende eeuw...

Historische Drukkerij Turnhout

Nieuwsbrief nr. 30, mei 2008

*Om gezondheidsredenen kan voorlopig enkel de basiswerking van de Historische Drukkerij worden verder gezet. Hierdoor moet de geplande restauratie van een trapcilinderpers verschuiven naar het najaar. Toch hebben we deze maand weer een goed gevulde nieuwsbrief. De Gouden Opsteker, Object van de maand én een bijdrage aan de stand van het Gutenberg-museum op Drupa...
Historische Drukkerij Turnhout, lid van de [AEPM \(Association of European Printing Museums\)](#), gaat internationaal..*

Gouden Opsteker 2007

Herwig Kempnaers van de Historische Drukkerij heeft samen met [Kunstforum Würth](#) de gouden opsteker van Toerisme Turnhout vzw gekregen. Het 18 karaat wapenschildje wordt elk jaar uitgereikt aan één iemand die het afgelopen jaar veel voor het Turnhouts toerisme betekend heeft. Ondanks het feit dat het Kunstforum kunstenaar Christo naar Turnhout wist te lokken en dat het zo'n slordige 12.000 bezoekers per jaar bereikt, was de keuze hartverscheurend volgens burgemeester Marcel Hendrickx.



“Herwig is een verzamelaar die dan nog eens alles gratis openstelt voor publiek. Telkens als ik er kom, denk ik: waar eten en slapen die mensen? Naast zijn vaste collectie, heeft hij ook af en toe een zot idee. Zo drukte hij op zijn 19^{de} eeuwse machines een dichtbundel over Turnhout en wist hij die gratis in alle brievenbussen te krijgen. U begrijpt dat dit geen gemakkelijke keuze was.”

Dus hebben ze er geen gemaakt. Zowel **Bert Boelaers** van het Kunstforum Würth als **Herwig Kempnaers** van de Historische Drukkerij kunnen nu pronken met hun opsteker.

Tekst en foto: Marian Michielsen

Object van de maand



Nog tot einde van de maand kan je de bij deze nieuwsbrief gevoegde objectfiche in gedrukte versie vinden in de verschillende musea van Turnhout, evenals bij dienst Toerisme en in het Stads kantoor.

Tijdens de openingsweekends kan je demonstraties van het lettergietapparaat bijwonen.





print media messe
drupa

DRUPA 2008

Wat de Olympische Spelen is voor atleten, dat is de vierjaarlijkse DRUPA voor de drukkerij en verpakkingsindustrie. Op 29 mei start wederom het grootste spektakel dat exposanten en bezoekers uit de hele wereld zal aantrekken.

**Donderdag 29 mei tot en met
woensdag 11 juni 2008**

Openingstijden

dagelijks van 10.00-18.00 uur
zaterdag en zondag van 10.00-17.00 uur

Toegangsbewijzen

on-line:

1 dag € 37,-
4 dagen € 120,-
studenten € 15,-
aan de kassa:
1 dag € 55,-
4 dagen € 180,-
studenten € 15,-

Organisatie

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06
D-40001 Düsseldorf

Meer info: <http://www.drupa.de/>

Met meer dan 1.800 exposanten in 19 hallen op ongeveer 170.000 vierkante meter beursoppervlakte en met een verwacht bezoekersaantal van 400.000 breekt Drupa 2008 alle records en is de beurs het hoogtepunt van de branche dit jaar.

Stand Gutenbergmuseum

Het [Gutenbergmuseum uit Mainz](#) heeft op deze beurs ook een stand (Hall 7a, exhibition stand E 16) waar ze onder meer de houten Gutenberg-pers tentoonstellen. Ook de Historische Drukkerij zal hierop een aanwezigheid hebben. Herinner u de drukvorm met afbeelding van Gutenberg, opgebouwd uit **50.688** losse letters. (Zie hiervoor ook op de website: http://www.historischedrukkerij.be/index_bestanden/Gutenberg.htm)



Deze drukvorm zal op de stand van het Gutenberg-museum te bewonderen zijn. Afdrukken op handgeschept papier kunnen door bezoekers worden aangekocht.

Gutenberg-museum op DRUPA

HALL 7a, STAND E 16

Openingsweekend mei 2008

Volgend weekend is de Historische Drukkerij geopend :

24 en 25 mei van 13.00 tot 17.00 uur

Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout