

In deze nieuwsbrief geven we een beeld van de voorgeschiedenis van de Historische Drukkerij. Wat begon als een onschuldige hobby groeide langzaam uit naar een passie die al vijf jaar gedeeld wordt met enkele duizenden bezoekers. Deze worden door een team van enthousiaste vrijwilligers rondgeleid en krijgen door drukdemonstraties een beeld van de evolutie van de drukkerijen in de negentiende eeuw.

Een terugblik naar de negentiende eeuw...

Vijf jaar Historische Drukkerij Turnhout, hoe het begon...

1996. Twee arbeiderswoningen aan de Steenweg op Mol worden aangekocht. In de achterliggende schuur wordt de zandgrond vervangen door een betegelde vloer. Een vals plafond zorgt ervoor dat de ruimte geïsoleerd kan worden. Boekbinden, papierscheppen en ambachtelijk drukken gaan van start. Met twee trapdegelpersjes en enkele letterkasten werd op het eigenhandig geschept papier allerlei klein drukwerk verzorgd voor vrienden.



De ambachtelijke drukkerij kreeg de naam *'t Sjaffelhuys*. (afgeleid van het dialectwoord taffelen of sjaffelen wat betekent langzaam met klein werk bezig zijn)



Maar het valse plafond werd al snel opslagruimte, het verder verzamelen van grafische materialen sloop langzaam binnen...

Dit was Erfgoeddag Zondag 1 mei 2011



een ruime opkomst zorgde ervoor dat onze medewerkers de ganse dag druk in de weer waren met rondleidingen...



Pol Van Eyck, schrijver en meesterverteller wist de belangstellenden op drie tijdstippen van de dag telkens meer dan een uur te boeien met verhalen over armoede.



november 2001. Start van de verbouwingen. Het betonplaten hok op de binnenkoer werd afgebroken waarna de gehele binnenkoer overdekt werd en de woning zo aansluiting vond met de schuur. De verkregen ruimte werd voorzien van een nieuwe geïsoleerde binnenmuur. Het valse plafond werd een volwaardige verdieping.



Tijdens de verbouwingen moesten de aanwezige machines voordurend verplaatst worden zodat de binnenmuren gebouwd konden worden, en later de eiken plankenvloer geplaatst. De verbouwingen verliepen in fases en waren afhankelijk van het beschikbare budget. In **juli 2003** waren de verbouwingen afgerond en kregen de machines een grondige poetsbeurt.

Aanvankelijk was het niet de bedoeling de ruimte open te stellen voor publiek en bleef het een hobbyruimte.

Maar al snel werd duidelijk dat de boeiende hobby in deze prachtige omgeving moest gedeeld worden met andere geïnteresseerden. Tegen **eind 2005** stond het dan ook vast : *'t Sjaffelhuys* werd de **Historische Drukkerij Turnhout** en opende in **maart 2006** de deuren voor publiek.

*Volgend weekend, 28 en 29 mei,
is de Historische Drukkerij open tussen 13 en 17 uur.
Steenweg op Mol 84,
2300 Turnhout*

Gezocht: vrijwilligers

De Historische Drukkerij blijft stevig verder werken aan de toekomst. Wij gaan voor groei, maar dat is enkel mogelijk met een uitgebreider vrijwilligersploeg. Enkel op deze manier kunnen plannen verder uitgewerkt, versterkt en gerealiseerd worden.

Heb jij interesse in het grafische verleden? Ben je niet bang om bezoekers op een aangename manier deze boeiende geschiedenis te vertellen?

Of wil je de werking van de Historische Drukkerij ondersteunen en bijvoorbeeld de balie bemannen (m/v) gedurende één dag of één weekend per maand?

Dan ben jij diegene die wij graag in ons vrijwilligersteam opnemen.

Interesse? Neem dan contact op met Herwig via volgend mailadres:

info@historischedrukkerij.be



Bezoek de tentoonstelling !

Openingsweekends 2011

- 28 en 29 mei
- 25 en 26 juni
- 30 en 31 juli
- 27 en 28 augustus
- 24 en 25 september
- 22 en 23 oktober
- 26 en 27 november

Telkens open van 13 tot 17 uur.
Vrije toegang



HISTORISCHE DRUKKERIJ TURNHOUT

Steenweg op Mol 84 – 2300 Turnhout

Telefoon: +32 (0) 14 42 00 34

e-mail: info@historischedrukkerij.be

www.historischedrukkerij.be