

*Deze maand blikken we nog heel even terug op de feestelijke opening van Turnhout 2012, maar bovenal kondigen we het feestjaar aan van de grootmeester van de hedendaagse Vlaamse houtsnede, Frank Ivo van Damme.*

## Een terugblik naar de negentiende eeuw...

### Frank Ivo Van Damme – Hommage aan een meester



In het Kunstcentrum Hof De Bist te Ekeren wordt een documentaire tentoonstelling georganiseerd over leven en werk van Frank Ivo van Damme die tachtig wordt. In 2009 verscheen te Shanghai in



de Foreign Famous Artist Series van de Fu Xian Zhai Exlibris Organisation een catalogue raisonné (206 p.) van zijn oeuvre als wereldvermaarde graveur van ex-librissen. Master van het Plantin-Genootschap, gewezen directeur van de Academie van Merksem, F. I. van Damme geniet ook naam en faam als portraitist. De huldertentoonstelling zal ook thans minder bekende aspecten van Frank Ivo van Damme aanschouwelijk belichten. 'Un homme se donne ou se refuse, il ne se prête pas', zo luidt de spreuk van een van zijn eerste ex-librissen (1954). Dat tekent hem ten voeten uit.

### Turnhout Times

*'Turnhout Times kondigt festiviteiten aan in stijl', zo kopte Gazet van Antwerpen. 'Historische krant voor Turnhout 2012' lazen we in Het Nieuwsblad, en het Laatste Nieuws sprak over '5000 unieke exemplaren van de Turnhout Times'.*

Deze krantenartikelen kondigden de krant aan die we drukten naar aanleiding van het feestelijke openingsweekend van 'Turnhout 2012' op 17 en 18 maart.

Met veel enthousiasme werden de kranten gratis verdeeld door twee krantenjongens. Onderstaande foto geeft een sfeerbeeld van hun aanwezigheid op de Zaterdagse markt.



foto : Ludo Koyen

*Hommage Frank Ivo van Damme 80 jaar*, Kunstcentrum Hof De Bist, Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren. De tentoonstelling is vrij toegankelijk van 21 april tot 20 mei, tijdens de openingsuren van het kunstcentrum elke woensdag en vrijdag van 14 tot 16 uur, zaterdag van 14 tot 17 uur en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

### Houtblokverhalen,

#### Hulde aan een grootmeester van de hedendaagse Vlaamse houtsnede.

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van kunstenaar Frank Ivo van Damme werd ook een boek uitgegeven door meesterdrukker Francis Dirix. In het boek vind je een selectie van 50 ex-librissen waarbij de eigenaars van deze houtblokken een begeleidend persoonlijk commentaar leverden. Allen koesteren en delen ze de liefde voor de graveerkunst van hun kunstenaar Frank Ivo van Damme.

De tekst werd gedrukt in offset, de houtgravures werden kunstig van de originele blokken (in bruikleen gegeven door de eigenaars) gedrukt door meesterdrukker Francis Dirix in zijn D Black Box atelier met een Original Heidelberg degelpers.



'Houtblokverhalen' is een boek uitgegeven door Francis Dirix (D Black-Box) als collector's edition in een oplage van 300 exemplaren.

### Houtgravure Historische Drukkerij

Ter gelegenheid van het vijf-jarige bestaan van de Historische Drukkerij schonk Frank Ivo van Damme een prachtige houtgravure. Het eerste exemplaar van deze prent werd tijdens de receptie overhandigd aan de ere-burgemeester van Turnhout Marcel Hendrickx. Deze unieke, door de kunstenaar gesigeneerde prent, geeft de evolutie van de drukkerij weer doorheen de eeuwen en is nog steeds verkrijgbaar tijdens de openingsdagen.



*Zondag 8 en 22 april,  
is de Historische Drukkerij open tussen 13 en 17 uur.  
Steenweg op Mol 84,  
2300 Turnhout*

### Drukkerijkat

Een kat in de drukkerij was vroeger heel gewoon. Ze zorgden er voor dat de muizen uit de magazijnen en drukkerijruimtes wegbleven.

Nog tot ver in de twintigste eeuw was dit een gebruikelijke vorm van ongediertebestrijding. Toch gaf het soms aanleiding tot ongenoegen bij de werknemers. Zo lezen we in een verslag van het *Comité veiligheid en gezondheid* bij drukkerij Proost te Turnhout: "19.01.1962. Vanwege de drukkerij wordt nogmaals teruggekomen op de kattenbak. Het reinigen van dit voorwerp maakt deel uit van de wekelijkse schoonmaak. De persoon die dit laatste belast, dient dus ook de veelbesproken bak van vers zand te voorzien"...



Maar als dan blijkt dat onze eigen drukkerijkat onbewust is van de gevolgen wanneer ze in een mop verse inkt gaat zitten geeft het bovenstaand plaatje...

*Bezoek de tentoonstelling !*

#### Openingsdagen 2012

april		8	22
mei		6	20
juni		3	17
juli	1	15	29
augustus		12	26
september		9	23
oktober		7	21
november		4	18
december		2	

Telkens open van 13 tot 17 uur.  
Vrije toegang



### HISTORISCHE DRUKKERIJ TURNHOUT

Steenweg op Mol 84 – 2300 Turnhout

Telefoon: +32 (0) 14 42 00 34

e-mail: [info@historischedrukkerij.be](mailto:info@historischedrukkerij.be)

[www.historischedrukkerij.be](http://www.historischedrukkerij.be)